

*“Leg mij als een zegel aan Uw hart,
als een zegel aan Uw arm.*

Want sterk als de dood is de liefde”.

Hooglied 8:6

Namens zijn liefhebbende kinderen,
kleinkinderen en overige familieleden,
maken wij bekend dat op 7 februari 2024
vredig is ingeslapen in zijn Heer en Heiland
Jezus Christus, onze lieve vader,
grootvader en overgrootvader



JOHANNES SMITS

(Johan)

Weduwnaar van Mabel Elise Smits-Marks †

Hij is voor ons allen uniek en onvervangbaar en wij zullen zijn liefde en levenslust zeer missen.

Het is onze grootste troost dat hij nu bij zijn liefhebbende Heer is.

Kinderen: Bryan en Leanne Smits
Broers: Wim †, Frans † en Alex Smits
Kleinkinderen: Tristan Smits en Nadia Saif
Schoondochter: Jucetta Klasema
Achterkleinkinderen: Mace en Lily Gerritsen

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene **GEEN BLOEMEN**.
Wel wordt een donatie aan Hospice Arco Cavent zeer op prijs gesteld.
Wij willen al het personeel en de vrijwilligers van Hospice Arco Cavent
enorm bedanken voor hun liefdevolle en kundige zorg en het waardige
afscheid.

De familie wenst geen rouwbeklag aan huis.